

Het hoogaltaar der kerk van Weert.

Het stuk dat hier volgt maakt ons bekend met den oorsprong van het prachtig hoogaltaar in renaissance-stijl hetwelk zich bevindt in Weert. De bisschop van Roermond die zich bijzonder interesseerde voor deze kerk gaf den 16 Sept. 1739 het volgend verlot om ter oprichting van dat altaar gelden in te zamelen. De vervaardiger was een Antwerpenaar de architect Kerrixs. Ziehier nu het stuk.

Franciscus Ludovicus bisschop van Roermond aen alle die dese sullen zien oft hooren lesen saligheyt in den Heer.

Terwijlent wij altoos met besonder genoeg hebben betracht het voortreffelijk gebouw der parochieale kerk van St. Maarten tot *Weerdt*, als sijnde uitmuntelijk eene der allerschoonste van geheel ons bisdom, soo hebben wij soo in onse visitatiën als andersints tot *Weerdt* wesende den Eerw. Heere Pastoor en kerkmeesters altijd soecken te bewegen tot het doen stellen van eenen nieuwen hoogen autaar, gelijk alsulck schoon Godtshuijs vereijst, ende aldaer nu tot d'eere Gods soo langen tijdt nootsakelijk is geweest. Echter het cleijne incomen en weynige middelen der selve kercke sulx niet permitteerende, is het bij den rechten hooghen autaar gebleven, tot dat op onse soo dikwijls herhaelde vermaeningen, de voorseijde Heer pastoor ende kerckmeesters te rade sijn gegaen bij den vermaerden architecte Kerrixs tot Antwerpen woonende, welcken naer de proportie en groote der kercke eene afbeeldinge van den nieuwen altaer gemaekt hebbende is deselve door eeniegelijck sulx verstaende ten hoogsten goedgekeurd, ende hebben wij onse toestemming op de requeste aen ons daerover gepresenteert oock gerne daerbijgevoeght. Maer ter oorsaeke dat alsulcken nieuwen altaer soude wel moeten kosten 3200 gulden brab. soo ist, dat aenmerkende den slechten staet der kerkelijke revenues sulx niet en kan te werk gesteld worden, nochte dat de verthoonders met den voornoemden Kerrixs over het maecken van den altaer in onderhandelingen cunnen treden. Wij tot meerdere eere Gods hebben goedgevonden deselve te authoriseeren om aenvankelijk door eene collecte soo in de parochie van *Weert*, als buiten aelmoessen te vragen, eenen offerblok in de kerck te stellen ende daerenboven om bij requeste te versoeken de mildheid van zijne Exeellentie den Heere prinse van Chimay grondheer van Weert ende het edel Capittel van St. Servaes, als bezitters der groote tienden der voorschreven parochie, tot sulck een godvruchtig werk te kunnen vervoorderen. Aldus gedaen tot Ruremonde den 16 September 1739. Was geteekend: Frans Lud. bisschop van Ruremond onderstond: L. Mooren secretaris.
