

Oud Weerts gebruik.

In een oude kroniek, samengesteld door zekeren kapelaan van Haeff, welke kroniek berust in het Rijksarchief voor Limburg te Maastricht, vonden wij het volgende aangetekend :

In Weert stond in de voorige eeuwen het volgende gebruik. Zaterdag voor Palmzondag kwam de Weertsche geestelijkheid met eene processie naar het klooster der PP. Minderbr(oeders) op de Biest, en bragten om den avond het standbeeld van Christus gezeten op eenen ezel naar het klooster onder gezangen. 's Zondags nae de misse bragten de PPaters dit beeld tot op den Olyenmark terug alwaar hetzelfde door de processie der parochie met de geestelijken werd afgehaald.

Van Haeff tekent dit aan onder 1680.

