

B. OFFICIEELE PERSONEN.

103. *Johannes Franciscus van Halen, notaris te Maas-tricht, XIX^e eeuw.*

Een ovaal schild beladen met een dwarsbalk, vergezeld van 3 rozen, boven 2 en onder den dwarsbalk éene. Het schild gedekt door een helm met dekkleeden, als helmteeken: éene der rozen van het schild.

Omschrift: *J. F. van Halen, notaire à Maestricht.*

Ovaal, hoog, 3,5, breed 3 c. M.

NB. De familie van Halen, waarvan gemelde Johannes Franciscus van Halen een lid was, stamt uit Weert. Hij zelf werd aldaar geboren. In 1787 promoveerde hij als Licentiaat in de beide rechten aan de universiteit te Leuven, waarna hij zich als advocaat vestigde. Als zoodanig praktizeerde hij bij het Souverein Hof van

Gelder te Roermond. Na eerst benoemd te zijn tot vrederechter te Weert en daarna als rechter bij de Burgerlijke rechtbank van het departement der Nedermaas te Maastricht, werd hij eindelijk, bij de organisatie der rechtbanken van eersten aanleg, als commissaris van het Gouvernement bij die te Roermond aangesteld. Als notaris volgde hij zijn vader in 1803 te Weert op. Bij Keizerlijk decreet van 2 Juli 1807 werd Johannes Franciscus in gemelde hoedanigheid van notaris te Maastricht benoemd. In 1820 vinden wij hem nog als zoodanig vermeld.

Den 2 December 1817 werd hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van het collegie van regenten over de gevangenen in de Zuidelijke Provinciën.

De heer rijksarchivaris A. J. Flament geeft in zijne Chroniek van de Heerlijkheid Weert, uitgegeven in de Publications de la Société Historique et Archeologique, t. XXIX p. 257, v. enkele bijzonderheden over leden der familie van Halen te Weert. Wij lezen er, dat Franciscus Ludovicus Sanguessa, bisschop van Roermond, den 4 Oct. 1730, een getuigenis afgevende omtrent de wettige geboorte van Jan Antoon van Halen, zoon van Hendrik van Halen, burgermeester van Weert en keizerlijk ontvanger aldaar, en Catharina Frenken, getuigt, dat de familie van Halen en haar voorouders roomsch-katholiek waren en in den tijd der godsdienststroebelen ijvervolle verdedigers geweest zijn van het katholiek geloof.

De EdelAchtbare heer burgemeester Bauduin, wiens echtgenoot eene van Halen is, eene afstammeling van de van Halens uit Weert, was zoo welwillend ons de hierboven gegevens over den notaris Johannes Franciscus te verstrekken. Tevens liet hij ons afschrift nemen van een paar documenten betreffende de familie van Halen, waarvan wij den inhoud hier laten volgen.

Het eerste, op papier, is voorzien van een gedeeld wapen, waarvan de rechterhelft nogmaals gedeeld is; a) in azuur vier vogels van keel, geplaatst 1—3, b) in sabel een klimmenden, gekroonden, getongden en geklauwden leeuw van zilver; de linkerhelft van het schild vertoont het wapen der familie van Halen, in goud een dwarsbalk van azuur, vergezeld van drie rozen van keel, geplaatst 2 en 1; helm met dekkleeden; als helmteeken één der vogels van het schild.

Onder het wapen leest men de volgende verklaring, afgegeven door den gardiaan van het Minderbroedersklooster te Weert:

Infra scriptus Guardianus Conventus Werthensis fratrum minorum recollectorum hisce attestatur supra depicta secundum suos colores insignia esse

insignia nobilis familiæ Van Halen, eaque in conventu nostro Werthensi asservari. Datum Werthae 12 Novembris 1773.

F. Reinerus Schoolmeesters, Guardianus.

Het stuk is voorzien van het opgedrukt zegel in ouwel van den gardiaan van het klooster te Weert. De vorm van het zegel is spits ovaal, en men ziet er op afgebeeld een Heilige ten vollen lijve, houdende in de rechterhand een wereldbol met kruis erop en steunende met de linkerhand op een zwaard; aan de voeten van den Heilige rust een doorsneden wapenschild, waarvan de figuren niet meer te onderscheiden zijn.

Omschrift in Gothieke letters: *S. Gerdian' d' Wert, ordi's minor'.*

De inhoud van het tweede document, zijnde een afschrift op perkament, zullen wij in het volgend nummer van dit tijdschrift laten volgen.

(*Wordt vervolgd.*)

Beschrijving der origineele zegelstempels, op het Rijks-Archief in de provincie Limburg berustende, *door Jos. M. H. Eversen.*

Ziehier den inhoud van 't document, betrekking hebbende op de familie van Halen, waarvan wij in het vorig nummer melding gemaakt hebben. Het is een afschrift op perkament, de plaats, waar de afbeelding van het wapen der genoemde familie moest komen, is opengelaten.

„Nous soussignés Messire Joseph Antoine Albert Jaerens, conseiller de Sa Majesté l'Impératrice Douairière et Reine Apostolique, exerçant l'état de premier Roi d'Armes, dit Toison d'or, en les Pais-bas et la Bourgogne et autres Rois et Hérants d'Armes provinciaux de Sa Majesté ès mêmes Pais-bas, à tous présents et avenir : Déclarons et certifions, que les Armoiries ci dessus dépeintes en leurs émaux, savoir : un écu d'or à la face d'azur, accompagnée de trois roses de gueules, deux en chef et une en pointe, surmonté d'un heaume d'argent, grillé et liseré d'or, fourré d'azur, aux hachemens et bourlet d'or et de gueules, aiant pour cimier une rose de l'écu, sont celles de l'ancienne famille patricienne de van Haelen, originale de la ville de Weert, du ressort du duché de Gueldres et que cette même famille qui a toujours vécu Noblement, a aussi été réputée et (recon) nue pour Noble comme elle l'est encore aujourd'hui et nommément par les Etats Nobles du dit Duché de Gueldres et par d'autres comme en (fait) foy le certificat arrêté dans l'Assemblée générale des dits Etats à Ruremonde le 4 Décembre 1772. Signée J. B. Syben, Pensionnaire des d^s Etats et par les deux attestations du Gardien des Révérends Pères Recollets dud^t Weert, signées F. Reinerus Schoolmeesters, expédiées le 12 Novembre 1773. Et comme il est juste et raisonnable de donner témoignage de la vérité, toutes et quantes fois que nous en sommes requis, nous avons fait dépêcher les présentes, signées et munies des armes et sceaux ordinaires de nos

offices en la Chambre Héraldique à Bruxelles, ville de cour, au duché de Brabant, ce 4^{m^e} jour du mois de Mars de l'an mil sept cent soixante quatorze.

étoit signé
J. A. A. Jaerens.

B. Jaerens
dit Brabant.

De Hesdin
Namur.

Je soussigné, secrétaire de Sa Majesté l'Impératrice Douairière et Reine, en son conseil souverain ordonné en Brabant, certifie que Messire Joseph Antoine Albert Jaerens, Barthelemi Joseph Jaerens et Martin de Hesdin, qui ont signé et scellé l'acte ci dessus, sont Rois et Hérauts d'armes de Sa d^{t^e} Majesté, tels qu'ils sy qualifient et qu'a tous actes ainsi par eux signés et scellés, se donne pleine foy et croyance, tant en jugement, que par tout ailleurs ; en foy de quoi j'ai signé cette et y apposé le cachet secret de Sa d^{t^e} Majesté. Fait à Bruxelles ce 5 mars 1774.

signé
C. Bellanger.