

## EEN KONINKLIJK BEZOEK AAN HET MINDERBROEDERSKLOOSTER TE WEERT

DOOR P. ROGERIUS BURGERS O.F.M.

In de eerste jaren, nadat de Paters Minderbroeders te Weert het kloosterleven hadden hervat, heeft hun klooster de eer gehad van een koninklijk bezoek; en dit feit wil ik hier even aanstippen, opdat het aan de vergetelheid onttrokken worde, en voor de nazaten behouden blijve.

Ter zake dan.

In het begin der veertiger jaren van de vorige eeuw verbleef Koning Willem II, zoals bekend is, heel dikwijls te Tilburg, waar Z. M. gaarne omging met Mgr. J. Zwijzen en ook met de toenmalige Burgemeester Beckers, wiens broer Pater Nicolaas Beckers<sup>1</sup> terzelfder tijd in het Minderbroedersklooster te Weert woonde. Wij moeten veronderstellen, dat de Koning door deze vertrouwelijke omgang met de Burgemeester hoorde spreken over diens broer en over het klooster van Weert, en dat Z. M. de wens heeft geuit om de Pater en het klooster te bezoeken.

Zo gebeurde.

Op een goede dag ging Koning Willem II met klein gevolg (waarschijnlijk te paard) naar Weert. Aan het klooster werd het deftig gezelschap met alle eerbied ontvangen en binnengeleid in de refter, waar ongetwijfeld een passende versiering was aangebracht;

<sup>1</sup> Pater Nicolaus Petrus Beckers (Bekkers) werd geboren 22 Januari 1805 te Tilburg. In het Gedenboek van Beekvliet's Eeuwfeest, waar hij op blz. 29 genoemd wordt N. P. Bakkers en op blz. 147 N. P. Beckers, staat hij onder de studenten, die op „Veebeek” hun studiën begonnen en overgingen van Veebeek naar Beekvliet. Hij vertrok naar Rome om Minderbroeder te worden en daar legde hij op 26 Juni 1826 zijn professie af. Hij werd er 10 Augustus 1827 Priester gewijd. In Nederland teruggekeerd werd de welsprekende Pater als assistent te Gouda geplaatst, maar werd reeds in Februari 1828 benoemd tot socius missionarius te Amsterdam H. Antonius. In Juni 1831 ging hij als zodanig naar 's Gravenhage en in December 1840 naar Leiden. Van Leiden werd hij verplaatst naar Weert. Van Weert uit werd Pater Beckers denkkelijk verplaatst naar Megen, want vanuit dat klooster arriveerde hij 8 October te Venray. Daar overleed hij na een lang, smartelijk en geduldig verdragen lijden. Zie Taxandria 24 (1917) blzz. 106-107. C. Sloots O.F.M., Honderd Jaar Hartebrugskerk, Leiden 1936 blzz. 45-46. Een geschilderd portret van hem bevindt zich in de Pastorie H.H. Antonius en Lodewijk te 's Gravenhage.

wellicht hebben de weinige inwonende Paters en Fraters de Koning een heilgroet toegezongen, terwijl de Praeses van het klooster J. W. Verschure een hartelijke toespraak hield.

Z. M. maakte kennis met de kloosterlingen en onderhield zich minzaam en vriendelijk met hen, doch vooral met Pater Beckers. Tot de kleine communititeit, die geheel aanwezig was, behoorde ook Pater Antonius Meijs († te Maastricht in 1897) uit wiens eigen mond ik het korte verhaal van 's Konings bezoek heb gehoord. Deze Pater vertelde nog, dat de Koning niet groot was en heel eenvoudig gekleed, terwijl de heren van het gevolg lang van gestalte en rijk uitgedost en geridderd voor de dag kwamen. Toen de Koning een glas wijn werd aangeboden, wilde de voorproever, zoals toen gebruikelijk was, eerst de wijn keuren. Z. M. gaf echter te verstaan, dat zulks niet nodig was: Willem II vertrouwde de Paters wel!

Of verder nog bezoek is gebracht aan de Burgemeester of aan andere autoriteiten van de stad Weert, is niet zeker. De Koning kwam in elk geval incognito en is ook aldus vertrokken.

